

Δραστηριότητα Γ1

Από τους μύθους του Αισώπου επιλέχθηκε ο παρακάτω μύθος, να δοθεί σαν έναυσμα για να γράψουν οι συμμετέχοντες τη δική τους ιστορία, η οποία θα είχε σαν στόχο να αρθεί η προκατάληψη για τον κακό λύκο. Δόθηκε μέχρι τις υπογραμμισμένες φράσεις

«Ο λύκος και η γριά»

Ένας λύκος πεινασμένος τριγύριζε για να βρει τροφή. Έφτασε σε μια αγροικία, κ άκουσε από το παράθυρο ένα μικρό παιδάκι να κλαίει, και μια γριά του έλεγε: "σταμάτα να κλαις! Αν δεν σταματήσεις να κλαις, τώρα κιόλας θα σε δώσω να σε φάει ο λύκος!". Στάθηκε τότε ο λύκος κάτω απ' το παράθυρο και περίμενε πότε το μικρό παιδάκι θα γινόταν πολύ ενοχλητικό κ θα το έδινε η γριά στον λύκο να το φάει. Ωστόσο, παρόλο που το παιδάκι δεν ησύχαζε, η γριά δεν το έδινε στο λύκο. Όσπου βράδιασε, τότε το παιδάκι ήταν ήσυχος κ η γριά το καλόπιανε λέγοντας: "μικρό μου, αν έρθει εδώ κανένας λύκος, θα τον σκοτώσουμε! Θα τον σκοτώσουμε!". Τότε ο λύκος απογοητευμένος κούνησε το κεφάλι του και έφυγε λέγοντας: "Σε αυτή την έπαυλη, άλλα λένε και άλλα κάνουν!".

Οι επίδοχοι συγγραφείς :Κάτια Αλιακίζογλου, Χείρας Γιώργος, Ζωδιάκου Έλενα, Γούτα Ένι, Κυρίος Ηλίας συνέχισαν:

«.....Το παιδάκι τότε λέει στη γιαγιά: Γιαγιά οι λύκοι δεν τρώνε παιδάκια. Από ότι ξέρω από το παραμύθι της κοκκίνοσκουφίτσας ο κακός ο λύκος έφαγε τη γιαγιά. Και χωρίς δεύτερη κουβέντα έδωσε ένα σάλτο και βγήκε στην αυλή. Εκεί αντίκρουσε έναν μεγάλο καφέ ζώο που του έμοιαζε με σκύλο. Κοιτάχτηκαν πολύ ώρα. Ο λύκος έμεινε ακίνητος. Τότε το παιδάκι του είπε :

- Έλα πιο κοντά σκυλάκι να σε γνωρίσω καλύτερα και να παίζουμε μαζί. Γιατί έχεις τόσο μεγάλα και όρθια αυτιά;
- Για να ακούω καλύτερα.
- Γιατί έχεις μεγάλα μάτια;
- Για να βλέπω στο σκοτάδι.
- Γιατί με κοιτάς με τόση απορία;
- Δεν έχω ξαναδει άνθρωπο από τόσο κοντά.
- Γιατί δεν κουνάς την ουρά σου;
- Φοβάμαι.
- Να δω τα δόντια σου;
- Δεν μπορώ να στα δείξω γιατί δεν είμαι θυμωμένος.
- Πώς σε λένε;
- Με λένε λύκο.

Τότε το παιδάκι πήγε να φύγει τρομαγμένο. Ο λύκος του φώναζε:

- Μη φεύγεις, μείνε κοντά μου. Δεν είμαι κακός όπως λένε τα παραμύθια σου, μόνο διαφορετικός
- Δεν έρχομαι, είπε το παιδάκι, γιατί είσαι πονηρός. Κοροϊδεύεις τα τρία γουρουνάκια, τα επτά κατσίκκια και την κοκκίνοσκουφίτσα με τη γιαγιά της.
- Αυτά τα λένε οι γιαγιάδες για να φοβούνται τα παιδάκια. Αυτό είναι το παραπόνό μου. Εγώ τρώω μόνο τα γέρινα και άρρωστα ζώα όταν τα βρω και καθαρίζω τους αγρούς από τα ποντίκια. Θέλω να μείνουμε φίλοι και να πείσεις τον μπαμπά σου να μην με κυνηγά να με σκοτώσει.

Το παιδάκι κοίταξε το λύκο στα μάτια και είδε το παραπόνό του. «Μη σε νοιάζει του είπε. Δεν θα αφήσω κανένα να σε κατηγορήσει άδικα. Και όταν μεγαλώσω θα γράψω ένα παραμύθι για σένα.»

Και τότε ακούστηκε η φωνή της γιαγιάς του: «Ευγένιε , Ευγένιε έλα μέσα!»